

Geachte mevrouw  
Geachte heer

Op woensdag 18 december 2019 nodigen we u graag uit voor de laatste lezing van dit jaar. Gastspreker is Marcel Daerden over 'De Waterbond van Membruggen'.

Marcel Daerden is voorzitter van de Historische Kring Membruggen en creatief erfgoedbemiddelaar bij Erfgoed Haspengouw. Vanuit een brede interesse voor mens en wereld doet hij onderzoek naar en publiceert hij over de geschiedenis en heemkunde van Membruggen en Riemst. Momenteel gaat zijn aandacht uit naar de Waterbond van Membruggen, de matigheidsbeweging die in 1905 in zijn geboortedorp ontstond... en nog altijd bestaat.

De Sint-Jansbond of in de volksmond 'de Waterbond' werd tijdens de beginjaren gesteund door kanunnik Senden uit Sint-Truiden. Senden was een grote ijveraar en oprichter van matigheidsbonden overal in Limburg. Met de leuze 'Drinkende mensen denken niet, denkende mensen drinken niet' trok men te strijde tegen het grote alcoholverbruik in Membruggen en ook in Sint-Truiden.

Tijdens de Gouwdag 2019 van Heemkunde Limburg gaf Marcel een zeer gesmaakte en kleurrijk geïllustreerde lezing over dit onderwerp. Een voordracht die hij graag voor de leden van de GOKST herneemt.

Praktisch: De lezing gaat door op woensdag 18 december 2019 om 20.00 uur in de benedenzaal van museum DE MINDERE, Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden. Deuren zijn open vanaf 19.45 uur.

Van harte welkom op deze boeiende avond!

namens het GOKST-bestuur  
Lieve Opsteyn

--

Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden  
Stationsstraat 16 | 3800 Sint-Truiden  
[gok.sinttruiden@gmail.com](mailto:gok.sinttruiden@gmail.com)  
[www.geschiedkundigekringsinttruiden.be](http://www.geschiedkundigekringsinttruiden.be)

